

**J**oshua: "Op de basisschool ben ik gepest. De leraren probeerden er alles aan te doen. Er werd zelfs een anti-pestproject in de klas opgezet, maar niks hielp.

In die tijd heb ik veel gebeden, ook samen met mijn ouders. In de hoop dat het pesten zou stoppen. Op een keer zei iemand tegen mij: we bidden wel, maar we wachten eigenlijk nooit op antwoord. Probeer na het bidden eens een minuutje stil te zijn om te wachten op antwoord. Ik besloot dat maar eens te doen. Ik ben eigenlijk heel slecht in stil zitten, maar ik probeerde het toch. Terwijl ik probeerde stil te zijn en te wachten op een antwoord waarom dit allemaal mij moest overkomen, kwam er opeens een Engels liedje in mijn hoofd. Ik zat op de basisschool en kon bijna geen Engels dus ik begreep de tekst niet. Toen kwam een stem in mijn hoofd, die zei: 'Weet je wat de tekst van dit liedje betekent? Ik antwoordde: 'Nee'. Toen zei die stem weer: 'Ik weet wel wat het betekent. Zo weet ik ook wat goed voor jou is en wat niet.' Dat bracht me aan het denken. Niet over dat lied, dat was niet belangrijk, maar over God. Ik kreeg het gevoel dat het in iemand anders' handen lag. Ik hoef mij geen zorgen te maken over wat er met mij gebeurt.

De christenen om mij heen zijn belangrijk voor mij. Special mijn gezin, we praten regelmatig over het geloof. Als ik dat niet zou doen, zou ik het lastig vinden om het vol te houden. Doordat je dingen vaak om je heen ziet op internet of van mensen om je heen, zoals vloeken en stelen, ga je dat normaal vinden, terwijl God dat niet goed vindt. Je hebt elkaar nodig om te onthouden wat goed is."



Joshua (16)